

Εισηγήσεις για δραστηριότητες στο σπίτι το Πάσχα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

*Ελένη Παύλου, Νατάσα Δημητριάδου,
Μαρία Αντωνίου, Μάρθα Τηλεμάχου*

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

ΠΑΡΑΜΥΘΙ

«Λίτσα η πασχαλίτσα»

Λίτσα η πασχαλίτσα

Antoon Krings



ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Για να δείτε το παραμύθι ...

- Μπορείτε να πατήσετε στον πιο κάτω σύνδεσμο:
 - https://www.youtube.com/watch?v=WhaMYroe8_o
- Εναλλακτικά, αν θέλετε να το διαβάσετε εσείς στο παιδί σας ή να το διαβάσει το ίδιο το παιδί μπορείτε να κοιτάξετε στις πιο κάτω σελίδες όπου θα βρείτε τις εικόνες του παραμυθιού.

Εισηγήσεις για δραστηριότητες

- Να διαβάσετε μια φορά το παραμύθι εσείς στο παιδί. Μετά, διαβάστε το παραμύθι μαζί. Μπορεί να διαβάζετε μία-μία σελίδα εναλλάξ. Αλλιώς, αφήστε το παιδί να διαβάσει όλες τις σελίδες μόνο του και όπου δυσκολεύεται στην ανάγνωση να τον βοηθάτε.
- Μπορείτε αφού διαβάσετε το παραμύθι να ξαναδείτε τις εικόνες μαζί και να κάνετε απλές ερωτήσεις στο παιδί σχετικά με την εικόνα.
- Μπορείτε, επίσης, να ξαναδείτε τις εικόνες και να προσπαθήσει το παιδί να θυμηθεί τι έλεγε το παραμύθι στη συγκεκριμένη εικόνα. Μπορείτε να το βοηθάτε λέγοντας του την αρχή εσείς.
- Μπορεί το παιδί να διπλώσει την κόλλα στη μέση και ξανά στη μέση, ώστε να δημιουργηθούν 4 νοητά τετράγωνα, μέσα στα οποία θα χρωματίσει 4 σκηνές που θυμάται από το παραμύθι με τη σωστή σειρά. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να γράψουν κάτω από τη ζωγραφιά προτάσεις σειροθετώντας έτσι την ιστορία με απλά λόγια.

Λίτσα η πασχαλίτσα

Antoon Krings



ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



Μια φορά κι έναν καιρό μέσα σε έναν υπέροχο κήπο ζούσε μια πασχαλίτσα που τη λέγανε Λίτσα. Ήταν χαριτωμένη σαν ένα λουλούδι και ήσουχη σαν μια ζωγραφιά.



Η μαμά της, η κυρία πασχαλίτσα, έλεγε στις φίλες της: «Είναι πολύ υπάκουη και δε λέει ποτέ ψέματα».
Όλα τα έντομα του κήπου ψιθύριζαν μεταξύ τους, όταν την έβλεπαν να περνά: «Τι αξιαγάπητη δεσποινίς!»

Μια μέρα η Λίτσα πήγε και κάθισε πάνω
στη γαμψή μύτη μιας γριάς γυναίκας
που είχε πέσει από τον ουρανό.
Όπως καταλαβαίνετε, ήταν η μύτη
μιας μάγισσας που δεν αγαπούσε κανέναν,
πόσο μάλλον τη μικρή πασχαλίτσα που
της έφερνε φαγούρα.



-Θέλω να γίνεις η πιο άσχημη πασχαλίτσα
και η καρδιά σου να γίνει μαύρη σαν τις
μαύρες βούλες που έχεις στην πλάτη σου,
είπε η γριά γυναίκα στη Λίτσα.
Μετά, αφού φόρεσε το ψηλό μαύρο καπέλο
της, εξαφανίστηκε.





Τότε έγινε ακριβώς αυτό που είπε η μάγισσα. Η Λίτσα έγινε πραγματικά πολύ άσχημη. Η χαριτωμένη πριν μυτούλα της τώρα την ντρόπιαζε και τα μαλλιά της στέκονταν τόσο όρθια, που ήταν αδύνατον να τα χτενίσει.



Στο σπίτι η μαμά της έκλαιγε,
γιατί η άλλοτε όμορφη μικρή Λίτσα της
είχε γίνει τώρα πολύ άσχημη κι ανυπάκουη.
- Τι έκανα στο Θεό, έλεγε, για να έχω
τέτοια κόρη;
- Τίποτα, απολύτως τίποτα. Ένα πλάσμα
του καλού Θεού ήμουν και είμαι ακόμη,
απαντούσε η κακιά πια πασχαλίτσα.

Σε όλους τους φίλους της, τα έντομα του κήπου, έκανε γκριμάτσες και τους τρόμαζε. Η σαρανταποδαρούσα μια μέρα νευρίασε και της είπε:

- Άμα σε πιάσω, θα σου δώσω μια στον ποπό σου... Αλίμονό σου, κακιά μικρή.





Αλλά η Λίτσα συνέχισε να τους κοροϊδεύει όλους, αδιαφορώντας για την οργή τους, μέχρι που βρήκε καινούργιους φίλους που τους θαύμαζε, τη Μάχη, τη χοντρή αράχνη, και τον Άρη, το σαλιάρη βάτραχο.

Όμως μια νύχτα εμφανίστηκε μια νεράιδα.
Φορούσε ένα φουστάνι κεντημένο με
αστέρια που, καθώς προχωρούσε, έλαμπαν.
Μετά η μικρή νεράιδα ξάπλωσε σε ένα χαλί
από λουλούδια.

- Κοιτάξτε! Μια νεράιδα! Μπορούμε
να πάμε να της κλέψουμε το μαγικό της
ραβδί, είπε ο Άρης ο σαλιάρης.

- Α, ναι, συμφώνησε αμέσως η Μάχη
η αράχνη.





Το 'παν και το 'καναν.

Όμως, μόλις άγγιξαν το ραβδί της νεράιδας,
ο Άρης μεταμορφώθηκε σε καρότο και
η Μάχη σε κουνέλι που του αρέσουν πολύ
τα καρότα.

Όσο για τη μικρή πασχαλίτσα...

Η νεράιδα με ένα κλείσιμο του ματιού της την έκανε πάλι όπως ήταν πριν, όμορφη κι ευγενική.

Της έδωσε δηλαδή ξανά αυτά που της είχε κλέψει η μάγισσα.

- Μαμά, μαμά, φώναξε τότε με χαρά η Λίτσα, ξανάγινα όπως ήμουνα!

- Η μικρή γλυκιά κορούλα μου, συμπλήρωσε κλαίγοντας από τη χαρά της η μαμά πασχαλίτσα.



Έτσι στο τέλος της μέρας όλοι μέσα
στον κήπο ξανάγιναν ευτυχισμένοι.
Αν σταθεί μια πασχαλίτσα μέσα στην
παλάμη σας, μην τη διώξετε.
Κάντε μια ευχή.
Είμαι σίγουρος πως θα πραγματοποιηθεί.



...ΤΕΛΟΣ

Το εκπαιδευτικό προσωπικό
Ειδικής Εκπαίδευσης
του Δημοτικού Σχολείου
Φρενάρου σας εύχεται από
καρδιάς...

«ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ»

Ελένη Παύλου
Νατάσα Δημητριάδου
Μαρία Αντωνίου
Μάρθα Τηλεμάχου

