

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥ

Β΄ ΤΑΞΗ

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 05 Φεβρουαρίου 2021

Τα παιδιά έχουν κανονικά το βιβλίο των Θρησκευτικών στη βαλίτσα τους.

Όσα παιδιά δεν έχουν το βιβλίο μπορούν να βρουν τις σελίδες στον πιο κάτω σύνδεσμο:

archeia.moec.gov.cy/sd/242/vivlio_mathiti_sel_53_56_dyo_prostates_twn_paidiwn.pdf

Δείχνουμε στα παιδιά την ακόλουθη εικόνα και ζητούμε από τα παιδιά να περιγράψουν την εικόνα και ακολούθως να απαντήσουν προφορικά στα ερωτήματα που ακολουθούν. (Αφήνουμε τα παιδιά να απαντήσουν χωρίς να διορθώσουμε ή να αποκαλύψουμε το όνομα του Αγίου)



Α)Μπορούν να αναγνωρίζουν τον Άγιο πάνω στην εικόνα; (Απ: Άγιος Στυλιανός)

Β) Τι κρατάει στα χέρια του ο Άγιος και γιατί; (Τα παιδιά διατυπώνουν τις δικές τους υποθέσεις και τις γράφουν στην άσκηση 1 σελίδα 53) (ενδεικτικά ίσως απαντήσουν και γράψουν πως ο Άγιος αγαπά τα παιδιά, τα φρόντιζε, τα θεράπευε και έκανε καλά τα παιδιά)

Αφού γράψουν τα παιδιά την υπόθεση τους, τότε τους αναφέρουμε πως ο Άγιος Στυλιανός έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία και φροντίδα για τις άτεκνες γυναίκες και τα παιδιά της εποχής του. Μετά τον θάνατό του, συνέχισε να επιτελεί θαύματα κυρίως στα παιδιά, γι' αυτό και θεωρείται ως προστάτης άγιος των παιδιών και εικονίζεται πάντα με ένα παιδάκι στην αγκαλιά του.

Ακολούθως, διαβάζουν το κείμενο σελίδα 53 στο βιβλίο και απαντούν προφορικά τις ακόλουθες ερωτήσεις:

Α) Τι έκανε ο Άγιος Στυλιανός, όταν πέθαναν οι γονείς του;

Β) Γιατί θεωρείται από την Εκκλησία ως προστάτης των παιδιών;

Γ) Πότε τον γιορτάζουμε;

Αφού απαντηθούν οι ερωτήσεις προφορικά αναφέρουμε στα παιδιά πως ο Άγιος Στυλιανός με τις πράξεις φιλανθρωπίας προς τις άτεκνες γυναίκες και στα παιδιά, αποτέλεσε πρότυπο προσφοράς και αγάπης προς τα παιδιά. Οπότε και εμείς σήμερα έχοντας ως πρότυπο τον Άγιο πρέπει να προσφέρουμε αγάπη προς τα παιδιά τόσο στο οικείο περιβάλλον όσο και ευρύτερα.

Στη συνέχεια, τονίζουμε το διαχρονικό μήνυμα που πηγάζει από το κείμενο μας. Αυτό είναι: η φιλάνθρωπη στάση προς τον πονεμένο συνάνθρωπο. Αφού ακούσουν το διαχρονικό μήνυμα τότε λύνουν την άσκηση 2 σελίδα 54 του βιβλίου.

Μετά, καλούμε τα παιδιά να αναφέρουν άλλους προστάτες Αγίους που ίσως να γνωρίζουν. Στη περίπτωση που δε θυμούνται ή δεν ξέρουν άλλους Αγίους προστάτες παιδιών τότε τους λέμε να ρίξουν μια σύντομη ματιά στις εικόνες και στον τίτλο του κειμένου σελ 87 (οι τρεις Ιεράρχες) ή τους θυμίζουμε την εορτή των Αγίων που είχαμε στις 30 του Ιανουαρίου. Αφού θυμηθούν ποιοι είναι οι Τρεις Ιεράρχες τους ρωτάμε: για ποιους θεωρούνται προστάτες; (Απ:για τους μαθητές). Ύστερα

αντιστοιχούν στην εργασία 3 στη σελίδα 54 τους προστάτες αγίους και συμπληρώνουν την εργασία 4 στην αντίστοιχη σελίδα.

Επίσης, μετά το τέλος και συμπλήρωση των εργασιών αναφέρουμε (προαιρετικά) και άλλους προστάτες Αγίους όπως:

Αζαρίας (εμβρύων) (3 Φεβρουαρίου)

Αιμιλιανός (παιδιά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ομιλίας) (16 Ιουλίου)

Ακίνδυνος (προφυλάσσει τα παιδιά από τους κινδύνους) (2 Νοεμβρίου)

Αμώς ο Προφήτης (δυνάμωμα των ασθενικών παιδιών) (15 Ιουνίου)

Γεώργιος ο Κουδουνάς (για τα άρρωστα παιδιά) (23 Απριλίου)

Ευστράτιος (για να βοηθήσει στο έγκαιρο και σωστό περπάτημα των μωρών) (9 Ιανουαρίου)

Θεόδωρος ο Στρατηλάτης (για τα άρρωστα παιδιά) (8 Φεβρουαρίου)

Ιουλίττα και Κήρυκος (Προστάτες και θεραπευτές των μικρών παιδιών, κυρίως από κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις) (15 Ιουλίου)

Μαρίνα (βοηθά στο να κοιμούνται τα μωρά) (17 Ιουλίου)

Παναγία: Η προστάτιδα των μητέρων. Η Ελεούσα, για τις λεχούσες ώστε να σταθούν και πάλι όρθιες. Η Γαλακτοτροφούσα, για να έχουν οι μητέρες γάλα. Η Βρεφοκρατούσα, για να κρατήσουν όλες οι γυναίκες μωρά στα χέρια τους.

Συμεών (Προστάτης των παιδιών και των σημαδιών) (18 Δεκεμβρίου και στις 3 Φεβρουαρίου)

Τρύφωνας (Προστάτης για την ευμορφία των βρεφών) (29 Σεπτεμβρίου)

Τέλος, τα παιδιά φτιάχνουν τον σελιδοδείκτη του Αγίου Στυλιανού και της Αγία Μαρίνας που θα τους βρουν στη σελίδα 97 και, ενώ εργάζονται, ακούνε το απολυτίκιο του Αγίου Στυλιανού. Στο πιο κάτω σύνδεσμο θα βρείτε το απολυτίκιο του Αγίου.

[Απολυτίκιο Αγ. Στυλιανού - 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - YouTube](#)

Ενώ φτιάχνουν τον σελιδοδείκτη γίνεται ακρόαση του νανουρίσματος «Αγία Μαρίνα τζιαι τζυρά». Θα το βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

<http://www.youtube.com/watch?v=MW4R4DAWrUA>

Τα ρωτούμε να μας πουν τι είδους τραγούδι είναι; (Απ: νανούρισμα

Σε ποια αγία απευθυνόμαστε στο νανούρισμα και γιατί; (απ: Στην Αγία Μαρίνα για να κοιμίσει το μικρός βρέφος)

Με αφορμή τη δημιουργία του σελιδοδείκτη της Αγίας Μαρίνας και την ακρόαση αναφέρουμε στα παιδιά πως η Αγία Μαρίνα θεωρείται ως προστάτιδα των μικρών παιδιών. Πολλές είναι οι θαυματουργικές επεμβάσεις της. Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες συγκαταλέγεται και η θαυμαστή επέμβασή της στον μικρό Ανδρέα. Σε αυτό το σημείο τους διαβάζουμε το κείμενο σελίδα 110-111 του βιβλίου. Επίσης, μπορείτε προαιρετικά να διαβάσετε ένα σχετικό για το μικρό Ανδρέα που θα το βρείτε στο παράρτημα.

Εφόσον διαβαστεί το κείμενο αμέσως λύνουν την εργασία 4 σελίδα 56 όπου τα παιδιά καλούνται να κυκλώσουν πράγματα που θα μπορούσαν να πάρουν μαζί τους στο μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας, ο Ανδρέας και οι γονείς του, για να ευχαριστήσουν την Αγία για το θαύμα που έκανε.

Στη συνέχεια, κάνουν σιωπηρή ανάγνωση του κειμένου σελίδα 55 του βιβλίου τους. Αφού τελειώσουν, τότε απαντούν προφορικά στις ερωτήσεις:

- A) Πού φαίνεται η μεγάλη αγάπη της Αγίας Μαρίνας για τον Χριστό;
B) Γιατί η Αγία Μαρίνα τιμάται ως προστάτιδα των παιδιών; Όταν απαντηθεί αυτή η ερώτηση αναμένουμε από τα παιδιά να μας εντοπίσουν την πρόταση και να την υπογραμμίσουν στο κείμενο. (εργασία 1 σελίδα 55)

Τέλος, ρωτάμε τα παιδιά αν γνωρίζουν άλλους παιδομάρτυρες. Αν όχι, τότε του αναφέρουμε μερικούς όπως:

Αγίες Αγάπη, Πίστη και Ελπίδα,

Άγιος Νεόφυτος,

Άγιος Ιωάννης ο Μονεμβασιώτης,

Άγιος Μάμας,

Άγια εννιά παιδιά από Γεωργία,

Αγία Ειρήνη της Μυτιλήνης,

*Άγιος Ιωάννης ο Τουρκολέκας,
Άγιος Αγάπιος και Άγιος Θεόπιστος,
Άγιος Ταρσίζιος,
Άγιος Τριαντάφυλλος,
Άγιος Κήρυκος,
Άγιος Νικήτας ο Νισύριος,
Άγιος Ζαφείριος από Χαλκιδική,
Άγιοι Ησαΐας και Ιωάννης (από τους 222 νεομάρτυρες από Κίνα),
Άγιοι Αναστασία και Χριστόδουλος από Πάτρα,
Άγιες Αγάθων, Ευτυχία, Κασία και Φιλίππα
και Αγία Ακυλίνα κτλ*

Λύνουν την άσκηση 2 σελίδα 56 για να γνωρίσουν μερικούς από αυτούς.

Καλό διάβασμα!

ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

» «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΗΤΑΝ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ»

Το «μυστήριο» με την Ελληνίδα γιατρό στην κλινική του Χιούστον

Όταν ο Ανδρέας νοσηλεύόταν στην κλινική του Χιούστον οι γιατροί ήταν ιδιαίτερα απαισιόδοξοι για την πρόοδο της υγείας του και οι διαγνώσεις τους δυσσώωνες.

«Οι νοσοκόμες έκλαιγαν και οι γιατροί εξέφραζαν φόβους για την επιτυχία της επέμβασης» θυμάται ο πατέρας του Ανδρέα κ. Βάσος Βασιλείου. «Την ημέρα της μεταμόσχευσης, λέει ο κ. Βασιλείου, η σύζυγός μου συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πνευματικό της στο Μοναστήρι της Αγίας Μαρίας στην Ανδρο γέροντα Κυπριανό, λέγοντάς του ότι η κατάσταση του παιδιού ήταν κρίσιμη. Τότε ο γέροντας της απάντησε ότι το παιδί θα ξεπεράσει τον κίνδυνο, θα ζήσει και πως η Αγία Μαρίνα θα είναι δίπλα του. Όταν έγινε η μεταμόσχευση όλο το προσωπικό που συμμετείχε πανηγύριζε στους διαδρόμους, γιατί η επέμβαση ήταν επιτυχής.

Κάποια στιγμή οι γιατροί ήρθαν και μας ρώτησαν πού είναι η Ελληνίδα γιατρός που στείλαμε στο χειρουργείο να παρακολουθήσει τη μεταμόσχευση. Εμείς έκπληκτοι τους απαντήσαμε ότι δεν γνωρίζουμε τίποτε σχετικά. Η σύζυγός μου μίλησε και πάλι με τον γέροντα Κυπριανό, του ανέφερε την ιστο-



ΤΡΥΦΕΡΟ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Στην αγκαλιά του πατέρα του Βάσου διακρίνεται ο 12χρονος σήμερα Ανδρέας Βασιλείου.

ρία με την Ελληνίδα γιατρό κι εκείνος της υπενθύμισε ότι της είχε πει πως η Αγία Μαρίνα θα βρίσκεται στο πλευρό του παιδιού. Ήταν συγκλονιστικό για μας. Ένα μήνυμα από τον Θεό».

«Λευτέρη κουράγιο»

Η περιπέτεια του Ανδρέα Βασιλείου τερματίστηκε τον Οκτώβριο του 2000. Σήμερα ο κ. Βάσος Βασιλείου δεν ξεχνά την τεράστια υποστήριξη του κόσμου και όπως μας είπε:

«Χιλιάδες άνθρωποι συμπαραστάθηκαν στην αγωνία μας,

δίχως να μας γνωρίζουν προσωπικά. Από την πρώτη στιγμή ενδιαφέρθηκαν για το παιδί μας και έσπευσαν να μας βοηθήσουν. Για μια ακόμη φορά θέλω να τους ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την αγάπη τους.

Μέσω της εφημερίδας σας θα ήθελα να στείλω μήνυμα αλληλεγγύης στους γονείς του μικρού Λευτέρη Αγγελόπουλου από τη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να επικοινωνήσουν μαζί μου για να τους δώσω κουράγιο στις ώρες αγωνίας που περνούν».