

Δημοτικό Σχολείο Φρενάρου

Το Δημοτικό σχολείο Φρενάρου βρίσκεται κτισμένο σε ένα ύψωμα στη νότια άκρη του χωριού στη περιοχή Σκαλιερός. Δίπλα του στεγάζεται το Δημόσιο Νηπιαγωγείο της κοινότητας καθώς επίσης και το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Το Σχολείο είναι χτίσμα του 1925, όπου αρχικά λειτούργησε ως αρρεναγωγείο με δύο αίθουσες οι οποίες μέχρι σήμερα διασώζονται στο τμήμα της παλαιάς πτέρυγας του σχολείου. Σταδιακά προσθέτοντας πτέρυγες ανάλογα με τις ανάγκες της κοινότητας δημιουργήθηκε η σημερινή παλαιά πτέρυγα. Το όλο κτίσμα του σχολείου αποπερατώθηκε το 2007 όπου σήμερα φοιτούν 288 παιδιά και είναι ενταγμένο στα οικολογικά σχολεία του νησιού. Στο χώρο του σχολείου λειτουργεί και Ειδική Μονάδα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Το έργο μας

Ξεκινήσαμε το έργο μας με στόχο να χρησιμοποιήσουμε μόνο υλικά που μας δίνει η φύση.

Η δημιουργία του πιο κάτω έργου είναι αποτέλεσμα από τη συνεργασία των παιδιών της Ειδικής Μονάδας του Σχολείου και παιδιών της Λογοθεραπείας με υπεύθυνες την Ειδική Εκπαιδευτικό Δώρα Κυριάκου και Λογοπαθολόγο Άντρη Μαχαιρίτου.









Με το έργο μας δώσαμε ζωή στα άχρηστα της φύσης. Δημιουργήσαμε ένα έργο τέχνης σε πινακίδα του σχολείου με θέμα: « Η φύση μέσα από τη φύση ».

Χρησιμοποιήσαμε φυσικά υλικά που μαζέψαμε από τη φύση φτιάχνοντας ζώα, πουλιά και φυτά.

Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή εστιάζοντας σημεία του έργου και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε.

Κουκουκουβάγια : για το πρόσωπο χρησιμοποιήσαμε σπόρους μαστιχόδεντρου και μέρος από καρπό του ευκάλυπτου, για φτερά βάλουμε φύλλα βελανιδιάς και το σώμα της αποτελείται από κουκούτσια μανταρινιών, τα πόδια της είναι σχηματισμένη φλούδα μανταρινιού.



Πουλί : όλη η φιγούρα είναι φτιαγμένη με φύλλα ευκάλυπτου προσαρμοσμένα ανάλογα με το σχήμα, τα πόδια από κλαδάκια, το διάγραμμα του φτερού από κουκούτσια μανταρινιού και στο λαιμό η ομορφιά του πουλιού από σποράκια που βρίσκονται βαθιά στον καρπό του δέντρου βραχυχίτωνα.



Πολύχρωμα πουλιά σχηματισμένα από διάφορα πολύχρωμα φύλλα φυτών.



Κόκκινα μανιτάρια του βουνού : κόκκινα σποράκια μαστιχόδεντρου για το κυρίως σώμα του μανιταριού και άσπρες κηλίδες κομμένες από τη μέσα μεριά της φλούδας του μανταρινιού. Ο κορμός τους είναι από φύλλα ευκάλυπτου.



Μανιτάρια με περισσότερες χρωματιστές κηλίδες οι οποίες αυτή τη φορά αποτελούνται από κουκούτσια μανταρινιού και τη φλούδα του μανταρινιού κομμένη κύκλο από την έξω μεριά.



Τα **σκαντζοχιράκια** με σώμα φτιαγμένο από φυτό του φοίνικα ονομαζόμενο βοτρυώδεις ταξιανθίες πάνω στο οποίο ωριμάζουν τα φοινίκια.



Ο σκίουρος με την τσουγκράνα του όπου το σώμα του είναι φτιαγμένο από φύλλα στυλ κολλάζ, η ουρά του από μικρά σποράκια δέντρων όπως και τα νύχια του. Η τσουγκράνα σχηματίστηκε από μικρά κομματάκια φελλών από κορμό του δέντρου.



Φυτά βούρλα με κορμό ένα μικρό κλαδί και άνθος μικρά σποράκια στο βάθος καφέ καρπού.



Για **έδαφος** χρησιμοποιήσαμε διάφορα χρωματιστά είδη φύλλων και μικρούς καρπούς.





Λουλούδια : φτιαγμένα από φύλλα και καρπούς ευκαλύπτου.





ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΧΡΩΜΑ. ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΑ.

Περεταίρω υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι η γόμα σιλικόνη και τα βοηθητικά χαρτόνια όπου κολλιόντουσαν τα υλικά για το σχηματισμό των φιγούρων.